

IEDEREEN AAN BOORD

Lieve buren, partners, stadgenoten en andere betrokkenen,

Waar moet ik beginnen? Ik heb er geen woorden voor. Hoe zeg je iets wat je eigenlijk niet wilt zeggen?

En toch is dit zo'n moment. Een moment waarop we stil moeten staan, ook al willen we liever doorvaren. We hebben moeten besluiten de deuren van de Stuurhut per 1 mei 2026 te sluiten. Stichting Iedereen aan boord stopt. In deze boodschap wil ik jullie vertellen waarom.

Dat wat we hebben gebouwd

Maar niet voordat we stilstaan bij wat we allemaal samen hebben opgebouwd. De afgelopen jaren waren een reis, een groot avontuur met te veel mooie momenten om in deze zinnen te kunnen vatten. We hebben zoveel samen beleefd, vergroend, gebouwd, gedacht, gedroomd. Van de energietransitie tot storm op komst, van noodpakketten en geveltuinen tot ideeënkaarten en vaarverslagen. Samen hebben we duizenden bollen gepoot en tegels gewipt. We hebben ons verhaal gedeeld met de rest van de wereld en laten zien hoe we onze dromen waarmaken, ongeacht welke taal we spreken en iedereen vanuit diens eigen talent, op weg naar een samenvoerzienend eiland. En we voeren niet alleen. We werkten met zoveel buren en mooie partijen, op het eiland en in de stad. Met studenten, van jonge matrozen op de basisschool, BSO, studenten van hogeschool, universiteit tot onderzoekers.

Wat er is gebeurd

Daar waar we werkten aan veerkracht van het eiland, kwamen we ook in stormen terecht. We laveerden, stuurden bij, hielden koers. Maar nu staat het water ons aan de lippen. Door een onverwachte en verbijsterende gebeurtenis is er een gat geslagen, dat we financieel niet kunnen dichten. De brandstof is op.

Wat dat betekent

Dat betekent dat de Stuurhut per 1 mei haar deuren sluit en de Stichting eindigt. Het schip gaat terug het dok in. De activiteiten zoals we die kennen stoppen, of krijgen een andere vorm. Daar komen we later op terug.

Maar voor nu betekent het ook dat er iets verdwijnt wat voor velen belangrijk was: de warme huiskamer, de plek waar je zomaar binnen kon lopen, de routines, de veilige haven, het aanspreekpunt, de inspiratie, de verbinding.

Ik realiseer me heel goed dat dit veel losmaakt. Dat dit pijn doet. Dat dit meer is dan alleen het stoppen van een organisatie en het opruimen van een pand.

Dankbaarheid

Zonder jullie was dit er nooit geweest. Alle kopjes koffie, taarten, verhalen, spullen, bezoeken, het meewerken en meedenken, de pleinmomenten, de clean-up; elke uitwisseling, in welke vorm dan ook.

Dit was van ons. En dat blijft het ook. Dat neemt niemand ons meer af.

Dank aan alle burens. Aan alle mensen van binnen en buiten het eiland. Aan de studenten, de samenwerkingspartners, de loodsen. We hebben zoveel mooie mensen leren kennen. En het maakt het des te pijnlijker dat we het gedachtegoed van Joe Cillen, Henk Oosterling en de plannen met burens en partners op de vaartroute niet met volle vaart vooruit kunnen blijven brengen, zoals we zo graag hadden gewild.

En nu

We gaan niet zomaar het dok in. Dit verdient een uitzwaai. Een gezamenlijk moment om af te ronden, terug te kijken en om iets mee te nemen van wat we samen hebben opgebouwd.

Op 17 april tussen 13:00 - 17:00 zwaait de bemanning van Iedereen aan boord uit. Breng een stukje taart in en neem een plankje van de buurtbank mee naar huis. Op vrijdag 1 mei dragen we de sleutel over aan Woonstad.

We weten nog niet wat de toekomst brengt en hoe het schip het dok zal verlaten. In onderdelen, of in haar geheel. Maar stromen blijft het altijd. En de energie, de ideeën, de verbinding - die zijn er nog steeds. Mocht je iets willen oppakken, voortzetten of overnemen: laat het weten. We geven het graag door.

Wat er ook gebeurt: we blijven burens aan boord. En ieder klein zetje richting een duurzamere toekomst telt.

Voor mij persoonlijk betekent dit ook dat ik de komende tijd afstand moet nemen om te herstellen. Het is intens geweest, en dat voel ik.

Reacties van jullie

Mocht je willen reageren, iets willen delen of meegeven: dat kan.

Je kunt een boodschap achterlaten in de Stuurhut, een mail sturen (persoonlijk of aan post@iedereenaanboord.nu), of langskomen op 17 april om samen uit te zwaaien.

Dank jullie wel. Voor alles.

Warme groet,

*Ellen van Bodegom en Team Stuurhut & Bestuur van Stichting Iedereen aan boord:
Yasmin Stip, Erwin Wesseling, Hans Bouman, Laurens Bosman, Sanne Keizer,
Anne Eijkelkamp, Shravan Kanhai, Esmée IJsseldijk, Marsha de Koning Man,
Frank Wetzels en Dideke Ros*

www.iedereenaanboord.nu